

God van ontferming en genade,
rijk aan barmhartigheid en trouw,
wij bevelen U onze overledenen aan.
U hebt hen bij de Doop aangenomen tot
Uw zonen en dochters; U hebt hun
opgedragen op pad te gaan en vruchten
voort te brengen.
Misschien kwam U op 'n uur, waarop U
niet verwacht werd.
Moge U hen als trouwe en verstandige
knechten aangetroffen hebben.
En als zij ooit 'n zijpad insloegen, kan
dan hun ontrouw Uw trouw teniet doen?
Wil voor allen 'n Vader zijn,
die van verre uitziet naar de komst van
zijn kinderen;
die hen terstond het mooiste bruilofts-
kleed laat halen
en 'n eeuwig feestmaal aanricht.
Mogen wij allen eens uit Jezus' mond
horen:
„Komt gezegenden van mijn Vader.”
Dat vragen wij U door Christus,
onze Heer. Amen.



PAROCHIE H. HART VAN JEZUS
MAASBRACHT-BEEK



BIDDEN WIJ

*Voor allen, die ons voorgingen
met het teken van het Geloof,
dat zij nu rusten in Christus'
vrede.*

1983 **ALLERZIELEN** 1984

Harrie Linssen-Kuypers
Geer Meijer
Lei Beckers
Harrie Linssen-Mols
Lena Wilms-Vergoossen
Miena Meijer-Peerboom
Jan Vossen
Piet Janssen
Ida Maessen-Stassen
Nelly Beckers-Heesen
Jolijntje Rulkens

God, Vader,
Uw liefde is ons steeds nabij,
in de duisternis van onze dood
daagt het licht van uw leven op.
Verlies onze geliefde overledenen
niet uit het oog,
en laat ons niet alleen in ons
verdriet.
Want nu hun lichaam is verstard
willen wij hun naam toch
levend houden in ons midden.
Maar wij weten
hoe zelfs dat onmogelijk is :
Zij zullen nog dieper sterven in ons,
hun naam zal inslapen
in onze herinnering
en ook de droefheid zal ons
ontnomen worden.
Wij zullen verder leven zonder hen.
Wij bidden U,
dat zij, levend bij U,
mogen waken over ons,
dat zij U onze namen in herinnering
brengen, zoals Jezus Christus doet,
een mens naast u
in al Uw eeuwigheid. Amen.